



Normandie 28 maj-3 juni 2018

Följ med på en resa till det frodiga, historiska och kulinariska Normandie där vi upplever dramatisk historia och ser spår av både Wilhelm Erövraren och andra världskriget. Vi får också en försmak av Normandiska specialiteter i form av ost, Calvados, choklad och Cider och fascinerar av storslagna byggnadsverk och vackra naturscenerier.

Dag 1

Vi avreser från hemorten och rullar mot Arlanda där vi checkar in på vårt flyg som ska ta oss till Frankrike. Vi landar strax efter lunch på Charles de Gaulleflygplatsen. Och där väntar vår Forsbergsbuss på att skjutsa oss till Caen som blir vår hemstad för några dagar. Staden är framförallt känd för de romanska byggnaderna, kyrkorna Saint-Étienne och Sainte-Trinité, som uppfördes av Vilhelm Erövraren omkring 1050. I slutet av andra världskriget vid landstigningen i Normandie stod ett stort slag i Caen mellan de allierade och tyska trupper. Återuppbyggnaden av staden tog 14 år. Här finns ett stort utbud av

restauranger och affärer. Väl framme checkar vi in på Inter Hotel de France och samlas till en gemensam middag.

Dag 2

Efter frukost väntar dagens utflykt och nu är det dags att känna smaken av Normandie. Vi kör genom Normandies vidsträckta äppelodlingar, vars läskande små syrliga äpplen framförallt används vid framställningen av Calvados och cider. Under dagen besöker vi Chateau Le Breuil där vi får höra mer om Calvados - det för trakten så typiska äppelbrännvinet som lagrats på ekfat - och givetvis passar vi också på att provsmaka.

Färden går vidare till Lisieux och här väntar chokladprovning på Chocolaterie Mérimée. Vi tar oss genom det frodiga grönskande landskapet. I Livarot gör vi ett besök hos ostproducenten Graindorge där vi ser tillverkningen och får provsmaka några av de lokala sorterna.

DAG 3

Efter frukost åker vi mot kustremsan där de allierades invasion ägde rum 1944. De dramatiska händelserna vid Normandies stränder under andra världskrigets slutskede är en viktig del av områdets historia.

FORSBERGS



I den lilla kuststaden Arranches börjar vi med ett besök på Arranches 360 där vi får se en mycket sevärd och känsloladdad film kallad "The price of freedom" där autentiska bilder från landstigningen blandas med bilder från stränderna idag. Här besöker vi också D-Day Museum, där vi får veta mer om "Dagen D" den 6 juni 1944. Lunchen äter vi på restaurang och sedan är eftermiddagen fri för egna strövtåg.

DAG 4

Efter frukost beger vi oss mot den medeltida staden Bayeux, som var en av de första franska städer som befriades av de allierade styrkorna i samband med slaget om Normandie - Operation Overlord. Till skillnad från Caen och övriga städer i Normandie klarade sig Bayeux undan bombningarna, vilket gör att vi än idag kan imponeras av den mäktiga katedralen från 1077 och charmiga korsvirkeshus i gamla stan. I Bayeux ser vi den berömda Bayeuxtapeten som på ett livfullt sätt skildrar Wilhelm

Erövrarens seger över engelsmännen i slaget vid Hastings 1066. Det unika med bonaden är inte bara längden – 70 meter – utan också att det är över 1000 år sedan den broderades. Vi passar också på att provsmaka Normandies välkända cider vid ett besök på Les Vergers de Ducy där man odlar ett dussintal olika äppelsorter på ca 17 hektar. Väl tillbaka i Caen väntar åter gemensam middag framåt kvällen.

DAG 5

Det har blivit dags att ta farväl av Caen och efter frukost rullar vi hemåt igen men vi har en bit att åka så vi stannar i Belgien en natt, närmare bestämt i Liegedär vi bor på Ramada Plaza Liege City Centre

Dag 6

Efter en god frukost rullar bussen vidare genom Tyskland mot Travemünde och TT-line. Vi kliver ombord och gör oss hemmastadda i våra hytter innan vi samlas till en gemensam middag.

Dag 7

Tidig frukost ombord innan vi åter får sätta våra fötter på svensk mark. Nu åker vi norrut genom vårt vackra hemland och gör stopp för lunch och kaffe på lämpliga ställen. Framåt kvällen är resan till sin ända och vi har blivit rikare på upplevelser efter en intressant och spännande resa.

I resans pris ingår:

Resa i helturistbuss, flygresa, del i dubbelrum, dubbelhytt, frukost, lunch och middag från middag dag 1 till lunch dag 7. Inträden och guider enligt program. Reseledares tjänster. Busskaffe serveras vid några tillfällen till en mindre kostnad.

Datum 28 maj-3 juni 2018

Pris 11900 kr

Tillägg för enkelrum/hytt 1940 kr
Vid bokning före 1 februari 200:- rabatt

Välkommen med på en
spännande resa!

Boka tidigt Rabatt

FORSBERGS