



Polen 10-17 september 2018

För 29 år sedan började Polen att bryta sig loss från det dåvarande östblocket och den positiva förändringen märktes överallt. Satsningen på turism har placerat landet på tio i topplistan över resmål i Europa.

DAG 1

Bussen rullar söder ut genom Sverige. Under dagen stopp för lunch och kaffe. Framåt eftermiddagen ankommer vi till Karlskrona och går ombord på Stena Lines fartyg som kommer att ta oss över Östersjön till Gdynia. Ombord äter vi middag och njuter av kvällen.

DAG 2

Frukost serveras ombord. Vår guide och reseledare Robert Mackowski

möter och nu får han visa "sitt" Polen. Robert har bott i Sverige i många år och pratar flytande svenska. Resan går söderut mot Warszawa, Polens huvudstad som förstördes till 85% under kriget. Det tog 15 år för polackerna att bygga upp sin huvudstad igen. Du får bland annat att se Gamla stan som är med på FN,s världsarvslista.

Kungliga slottet, säte för den siste polske kungen. Nowy Swiat, "Nya staden". Här föddes Marie Curie. Kulturpalatset, en anskrämlig byggnad med 3000 rum. St. Johannes katedralen med inmurade larvfötter i grunden. Vi checkar in på vårt hotell Ibis Warszawa Centrum och samlas till en gemensam middag.

FORSBERGS

DAG 3

Frukost på hotellet innan vi ser det sista av landets huvudstad och rullar vidare söderut mot Krakow. Vi hinner se en del av staden innan det är dags för incheckning och middag på hotell Campanile Krakow där vi ska bo tre nätter .

DAG 4

Krakow, Polens tredje största stad med cirka 800.000 innevånare, var under medeltiden landets huvudstad. Sigismund I Wasa utsåg senare, 1609, Warszawa till landets första stad. En dag ägnar vi åt staden och ser bl.a: Mariakyrkan som rymmer en rikedom av konstverk och utsmyckningar, tyghallen Sukiennice i renässansstil, Wawelkatedralen och slottet Wawel byggt av kung Sigismund samt Saltgruvan i Wieliczka som ligger några mil öster om Krakow. Här har man brutit salt i över 800 år. Denna fantastiska gruva finns med på UNESCOs världsarvslista.

DAG 5

Heldagsutflykt till Zakopane som ligger längst söderut i Polen. En stad mest känd för vintersport, backhoppning och slalom. Staden ligger vid foten av Tatraberget med toppar på över 2.500 meter.



DAG 6

Efter frukost lämnar vi Krakow för den här gången. Några mil västerut ligger Auschwitz där vi gör ett besök som kan upplevas beklämmande och tungt men som ändå berättar om vår nutidshistoria. -Varför? Är en given fråga. Senare den dagen besöker vi Czestochowa, Polens religiösa centrum. I stan finns en imponerande fästning som bidrog till att stoppa svenskarnas härjningar i området. Vi ska besöka klostret Jasna Gora och se bilden av den berömda "Svarta Madonnen". På eftermiddagen kommer vi till Torun Nicolas Copernicus födelsestad där middag väntar på vårt hotell, Mercure Torun Centrum.

DAG 7

I dag besöker vi gamla stan i Torun innan vi rullar norrut mot Gdansk och även där besöker vi gamla stan. Det blir även tid för shopping. Vi tar adjö av Robert, går ombord på färjan och äter middag. Alla hytter är tvåbädd med sängarna på golvet. Sov gott!

DAG 8

Frukost ombord. Hemresa genom vårt vackra Sverige med stopp för lunch och kaffe.

Pris 9195 Kr

Enkelrumstillägg: 2660 kr

Giltigt pass erfordras

Valuta: Polska Zloty.

Planerad reseledare: Sven Hammar

I resans pris ingår:

Resa i helturistbuss, boende i dubbelrum/dubbelhytt insides, entréer och guider enligt program, halvpension från middag dag 1 till frukost dag 8. Reseledarservice Kaffe och lunch dag 1 och 8.

Boka tidigt rabatt

före 1 feb 200:-

Avbeställningsskydd 200:-



Robert Mackowski



Stena Lines färja

FORSBERGS