

30 juni - 5 juli

Norska favoriter



På denna resa får du uppleva ett flertal av Norges mest populära turistmål.



Tåg med Flåmsbanan,

”trollbil” till Briksdalsbreen,

båt med Hurtigrutten på Geirangerfjorden



och buss på Trollstigen.

FORSBERGS

Dag 1**80 mil**

Vi startar mycket tidig morgon och denna dag får vi väl mer eller mindre betrakta som en resdag, givetvis för uppehåll för måltider och kaffe. Framåt kvällen kommer vi till dagens mål, Geilo. Beläget i utkanten av Hardangervidda på 800 meters höjd, i underbar högfjällsnatur och med nästan 2000 meter höga Hallingskarvet i bakgrunden. Vi bor på Vestlia Resort, ett trevligt hotell med personligt engagemang för varje gäst. Här finns en fin pool så varför inte ta med badkläder. Middag på hotellet.

Dag 2**20 mil**

Efter frukost samlas vi i bussen för dagens resa som kommer att gå med både buss och tåg. Bussen tar oss från Geilo mot Flåm. Underbara vyer från bussfönstret. Nere vid fjorden, i Flåm, byter vi från buss till tåg. Flåmsbanan är världsberömd för sin sträckning. Loket drar oss upp genom dalgången mot den övre stationen, Myrdal. På vägen stannar vi till för att fotografera vattenfall, snötäckta bergs-toppar och underbara vyer ut över dalen. I Myrdal vänder tåget och tar oss med ner till fjorden igen. I den lilla mysiga orten får du en stund på egen hand för att strosa runt och kanske inhandla lunch/fika. Nu har det blivit dags att åka vidare via Sogndal till dagens etappmål, Thon Hotel Jølster, beläget mitt i hjärtat av fjord Norge mellan Sognefjorden och Nordfjorden. Middag på hotellet.

Dag 3**25 mil**

Efter en som vanligt välsmakande frukost fortsätter vår färd vidare till Briksdal. Härifrån är det 3 km kvar till Briksdalsbreen och för att komma så nära som möjligt får vi nu ta plats i de så kallade trollbilarna. Varje bil tar 7 passagerare och vi skjutsas genom den vackra naturen upp mot glaciären. Landskapet inne i Briksdalen är, enligt många, något av det vackraste du kan finna i Norge. De sista 500 meterna kan inte bilarna köra utan den som vill komma ända in på isen får gå till fots. Vi stannar vid "glaciärfoten" i cirka 45 minuter innan bilarna vänder tillbaka.

Resan fortsätter genom landskapet och du kan fotografera nya vyer bakom varje krök. Hellesylt med den berömda forsen, förmodligen den mest fotograferade forsen i Norge. Färja mellan Aursnes till Magerholm och på eftermiddagen de sista milen in till Ålesund, långt ute i havsbandet. Vi checkar in på Thon hotel och samlas till gemensam middag.

Dag 4**6 mil**

Frukost på hotellet och vidare för ännu en dag bland fjäll, fjordar, grönskande ångar och kor, getter och får. I Ålesund går vi ombord på ett av Hurtigruttens 11 fartyg. Det tar oss med genom Storfjorden och Synnølvfjorden och kommer så småningom in i Geirangerfjorden som även kallas "Kungen av Fjordar". De kända forsarna Brudslöjan, Friaren och De Sju Systrarna kastar sig utför fjällsidorna ner i fjorden och vi får förbi gårdar som ligger på klipphyllor utefter de lodräta fjällväggarna, flera hundra meter upp över fjorden. Framme i Geiranger lägger inte båten till inne i hamnen utan vi får åka med transferbåtar den korta sträckan in till kaj. Här väntar vår buss som tar oss upp till Flydalsjuvet, Norges mest fotograferade utsikt. Utsikten är oslagbar! Efter en härlig upplevelse checkar vi in på Hotell Union. Nu bor vi mitt i hjärtat av Norsk turism 15 minuters promenad från Geirangers lilla centrum, passa på att besöka souvenirbutikerna här i byn och ta dig tid att bara sitta och njuta av att vara här. Middag på Hotellet.

Dag 5**38 mil**

Efter att ha intagit vår frukost väntar en spännande förmiddag. Det bär iväg upp på Örnvägen och vi kommer till Eidsdal där vi tar vägfärjan till Linge. Färden går sen genom Valldalen som är ett bördigt jordgubbsdistrikt. När vi kommer fram till Trollstigen gör vi ett stopp för att se på vägen vi ska åka.... Vi tar oss nedför trollstigen i sakta mak och tar sedan väg E136 söderut genom Romsdalen förbi Trollväggen, Europas högsta lodräta bergsvägg. Vi stannar i Lillehammer och tittar på hoppbacken från OS -94. Nu väntar vårt hotell och vi checkar in på fina Scandic Lillehammer. Middag på Hotellet

Dag 6**50 mil**

Frukost och hemresedag. I dag tar vi vägen över Sälenfjällen och rullar genom det vackra Dalarna. I trakten an Malung bjuds vi på lunch på Lugnets Vårdshus. Framåt eftermiddagen kommer vi till hem till Uppsala med många nya upplevelser i bagaget.



Boka tidigt Rabatt

Fakta:**Datum: 30 juni-5 juli 2018****Ingår:** Resa, boende i dubbelrum, frukost och middag från middag dag 1 till frukost dag 6.

Lunch dag 1, 5 och 6

Entréer och färjor enligt program.

Reseledares tjänster

Pris: 8895:- Enkelrumstillägg: + 1735 :-

Vid bokning senast 1 februari 200 kr i rabatt

Avbeställningsskydd: 200:- Med reservation för valutaförändringar.

018-103550

0292-30168

www.forsbergsbuss.se

FORSBERGS